

Αναγέννηση και λευτεριά είν' της ζωής μας τα σκουτιά (ή Το όνειρο της αναγέννησης και της ελευθερίας)

Ξύπνησαν στον πάτο του σκοτεινού βυθού
γνώρισαν μια μοίρα σκοτεινή που θέλησαν ν' αλλάξουν
όνειρα έκαναν ουτοπικά για μια ζωή δίχως βάσανα και ζητιανιά
για την ώρα αυτή που γεννιούνται οι άνθρωποι οι φωτεινοί
για την ώρα που γεννιέται η ελευθερία η τρανή

μανάδες πατεράδες σπουδαίοι μα ραγιάδες
πολέμησαν με σθένος για την ελευθερία
ως Έλληνες με σκλαβωμένο πνεύμα δεν θέλησαν να μείνουν
μα έστρεψαν το βλέμμα τους στην ελευθερία
δώσανε μάχες με ψυχή χειμώνες καλοκαίρια
πολέμησαν ο εφιάλτης να χαθεί απ' άκρη σ' άκρη...
(Ο αγώνας φαινόταν σκοτεινός δίχως ελπίδα
μα το πάθος τούς ρίχνει στο κυνήγι της αλήθειας)

.....
συνεχώς καρραδοκούν...ο φόβος η θλίψη...
ίσως το θάρρος αυτά να τα εξαλείψει
αναγέννηση...μια λέξη μονάχα
που κρύβει μέσα της όλο τον ντουριά
τις νύχτες τις δύσκολες τις σκοτεινές
στολίζουν όνειρα ελπίδες φιλοδοξίες
μια γεύση ελευθερίας ένα φως αναγέννησης
άνθρωποι δίχως σκοπό άνθρωποι χαμένοι
άνθρωποι πληγωμένοι ζουν στο κενό χωρίς ελευθερία

(Ο πόλεμος είναι φρικτός και από μέσα σε σκοτώνει
για την πατρίδα παρόλα αυτά η ελπίδα επιβιώνει
η ελευθερία δεν αγοράζεται αλλά με κόπο μεγάλο αποκτιέται.
ελευθερία δεν είναι πάντα να φεύγεις
είναι να επιλέγεις τότε θέλεις να μείνεις

Αν πολεμήσω μόνο θα 'ναι ελεύθερη η ψυχή
κι αν δεν τα καταφέρω αρκεί που θα ξέρω
πως σκλαβωμένο θα μείνει μόνο το κορμί
με σάρκα με οστά στη μάχη θα ριχτώ
να τη δω την Ελλάδα που ποθώ)

όσο βαθύς κι αν είναι ο πόνος
όσο βαθιά κι αν είναι το μαχαίρι στην καρδιά
χαίρονται με την ιδέα πως θα πεθάνουν ηρωικά
ας φύγει η λύπη ας έρθει η χαρά
ας δώσει ο αγέρας δύναμη ξανά
λαός ελεύθερος πουλί στον ουρανό αναγεννιέται
ξαναζεί δίχως έγνοιες στον κόσμο αυτό!
Γιορτάζει η πατρίδα γελά η λευτεριά
Ψηλά η σημαία ψηλά και η καρδιά.

Σκύδρα, 18 Μαρτίου 2021

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΝΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι μαθητές του Β3, του Γενικού Λυκείου Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου", Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Νίκος Μουχτάρης, Αφροδίτη Τζάμα, Μαρία Σεμερτσίδου, Νίκος Σαββίδης, Γιώργος Σαββίδης, Στέφανος Μιχαηλίδης, Πάυλος Βαΐδης, Γιώργος Μαραντίδης, Ιωάννα Σαμπίδου, Μιχάλης Σαϊβανίδης, Αργύρης Σαββίδης, Φανή Τοναρέζου, Μαρία Γρόπαλη, Αντωνία Σαββίδου, Χρήστος Στεφανίδης, Έλλη Μάινου δημιούργησαν συλλογικά, με τη διακριτική συμβολή της φιλολόγου Ελπίδας Αποστολίδου και την υποστήριξη της φιλολόγου Μαρίας Γαιτανίδου, το ποίημα Αναγέννηση και λευτεριά είν' της ζωής μας τα σκουτιά (ή Το όνειρο της αναγέννησης και της ελευθερίας), θέλοντας να εκφράσουν τη συγκίνηση που νιώθουν και την αγάπη τους για τον τόπο, με αφορμή τον εορτασμό των δυο αιώνων που χωρίζουν το σήμερα από την επανάσταση του 1821.

Νικόλαος Γύζης, Η Δόξα των ψαρών